

ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

Cửu Lăng Vân

Địa linh Việt phát sinh bao Nhân Kiệt
Nhiều anh hùng dân tộc cứu non sông.
Nhưng tôn vinh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Là Đức Thánh vì **Danh Nhân Nhân Loại**.
Ngài là vị tướng tài trên thế giới
Đã phá tan bước tiến của quân Nguyên,
Làm nhụt đi mộng bá chủ đang lên,
Để cứu thoát triệu sinh linh nhân loại.

*
* *

Trong thời đại khắp Á Châu quần quại
Dưới gót giày quân giặc cướp hung tàn
Mang quân hùng, ngựa chiến, quyết xâm lăng,
Khiến Bắc Á, Trung Đông đều đại bại.
Chúng còn mộng chiếm Đông Âu, Nam Á,
Mong gom toàn thế giới dưới quyền uy.
Hướng Việt-Nam, quân giặc cướp không từ,
Đem nửa triệu quân Nguyên sang xâm lược.

*
* *

Thế kỷ Mười Ba, gần ngàn năm trước
Đời nhà Trần bình trị nước Nam ta.
Đem an vui, thịnh vượng khắp muôn nhà,
Trọng nhân phẩm, lo phát huy kinh tế,
Giữ bang giao nhà Nguyên làm quốc kế
Để rộng tay kiến thiết nước hùng cường.
Nhưng chẳng ngờ quân Mông Cổ bắc phương
Tham không đáy, sai sứ thần sách nhiễu.
Vua ta giận, giam sứ Mông, xé biểu, (CC: Tháng 9 năm 1257)
Truyền quân dân chuẩn bị đánh Bắc quân.
Hưng Đạo Vương, Thủ Độ, với vua Trần
Bàn kế hoạch phản công nghênh giặc đến.
Trong trận đánh mười ba ngày năm ấy,

Tướng Ngột Lương cùng quân giặc tấn công
Bạch Hạc, Hưng Yên, Bình Lễ, Thăng Long.
Khai trận chiến đầu tiên cùng Mông Cổ, (CC: Tháng 1 năm 1258)
Vua Thái Tông sợ quân dân sẽ khổ,
Hỏi quần thần nên chiến hay nên hoà?
Thủ Độ tâu câu quyết thắng xông pha:
“Đầu thần chưa rơi, xin ngài đừng sợ!”
Trong đại trận phản công như núi lở,
Sau khi lùi, để phối hợp thế công,
Trong một ngày ta đại thắng quân Mông!
Kết thúc trận đầu tiên Vương thắng địch.
Trong trận chiến mười ba ngày chống giặc,
Với tài năng thao lược tiến quân nhanh,
Đức Thánh Trần toàn thắng đuổi xâm lăng,
Dạy chiến bại đầu tiên cho Mông Cổ.

*
* * *

Ba thập niên thanh bình, lo dưỡng sức
Lại tin về quân giặc vẫn âm mưu
Đang tiến quân gần ranh giới địa đầu.
Nghe giặc đến lòng dân đầy căm phẫn:
“Lũ Mông nô từng huênh hoang tự đắc,
Trong thời bình đi lại chằng kiêng ai.
Nếu để cho chúng thắng trận vào đây,
Sẽ vợ vét, giết dân lành, chiếm đoạt”.
Đức Thánh Trần hỏi ý quân trong nước,
Bàn binh thư trong Hội Nghị Bình Thang. (CC: Tháng 11 năm 1282)
Quốc Toản, Trần tuổi nhỏ chẳng được bàn,
Cam đang cầm, bóp tay gồng vỡ nát!
Để biết thêm lòng dân trên khắp nước,
Vua Trần sai mở Hội Nghị Diên Hồng. (CC: Tháng 1 năm 1285)
(Sáng kiến này rất độc đáo vô song,
Làm nền móng cho tinh thần dân chủ)
Hỏi bô lão nên hoà hay chiến đấu?
Hội trường vang câu “quyết chiến không sòn!”
“Để cứu dân cứu nước chống sài lang!”.
Lời Hưng Đạo: “ Xin chém đầu thần trước
Nếu Thượng Hoàng muốn đầu hàng giặc cướp!”
Khiến toàn quân đồng một dạ chống Nguyên.
Ôi Thánh Trần vị Đại Tướng oai nghiêm!
Một lời nói khiến nức lòng tướng sĩ.
Rồi chiến trận chống Nguyên đầy sát khí,
Âi Chi Lăng, Vạn Kiếp, giặc phơi thây.
Một tướng Trần thất thế bị bao vây,
Giặc chiêu dụ đầu hàng, cho phong tước.

Bình Trọng chửi Thoát Hoan, trùm lũ cướp:
“Thà quỷ Nước Nam, hơn Bắc Vương bây!” (CC: Tháng 3 năm 1285)
Nhờ tài năng, chiến lược, sáng gương này
Quân Nam lại lần thứ hai đại thắng.
Toa Đô, Mã Nhi, tướng tài của chúng,
Cũng kinh hoàng trốn chạy với tàn quân.
Thật xưa nay trong chiến lược điều quân
Ít danh tướng sánh tài danh siêu việt!

*
* *

Mừng chiến thắng chưa hết khao quân sĩ,
Tin Thoát Hoan cùng quân tướng lại vây.
Đức Thánh Trần thêm lần nữa ra tay
Toàn quân lại lần thứ ba chống giặc.
Tùy địa thế, tùy số quân của địch
Khắp địa hình đều áp dụng binh thư,
Lúc rút lui, lúc tiến đánh bất ngờ,
Khắp mặt trận đều binh hùng tướng giỏi.
Tin chiến thắng báo về từ khắp lối:
Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Thanh Hoá, Lạng Sơn
Hưng Đạo Vương cùng tướng sĩ căm hờn
Quyết lần này phải thắng luôn dẹp sạch.
Giết Toa Đô, Ô Mã Nhi bắt sống,
Tướng Thoát Hoan chui vào ống thoát thân,
Ba trăm ngàn quân Mông-Hán tan tành. (CC: Tháng 4 năm 1288)
Mở trang sử oai hùng cho dân Việt.

*
* *

Ấy là nhờ tài dùng binh quán triệt,
Cùng quyết tâm chống giặc của toàn dân.
Nhờ bài văn “Hịch Tướng Sĩ” răn quân,
Cùng chiến thuật “đoản kỳ” và “trường trận”.
ĐÃI NGỘ, QUÂN NHU, THAO TRƯỜNG, CHIẾN LƯỢC (1)
Là những điều tất yếu để cầm quân.
HƯNG ĐẠO VƯƠNG thông suốt thầy đem dùng
Mang tất thắng về vang Người Danh Tướng.
Ngài là **Thánh** vì hồn thiêng linh ứng (2)
Giúp hậu sinh dân tộc mãi về sau.

Cửu Lăng Vân

Cước chú:

(1) ĐÃI NGÔ: Đối xử theo huynh đệ chi binh, lương bổng, lộc bổng cao, lo cho vợ con binh sĩ ở hậu phương, thưởng phạt công minh..

QUÂN NHU: Vũ khí, quân trang, lương thực.

THAO TRƯỜNG: Binh thư, tập luyện.

CHIẾN LƯỢC: Cách điều binh theo tình hình mặt trận, theo chiến thuật của từng đơn vị, thời tiết, vị trí ta và bạn, ta và địch, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, cần bao nhiêu quân.

(2) Tôn Thánh: Tôn lên như bậc Thánh hiển linh, có thể đáp lời người cầu nguyện.